



FOLKDANS GLIMTEN



Nummer 309 Årgång 53 Februari 2020 Utkommer varannan månad
Ansv.utg. KBHELKKNBS Hemsida: <http://www.folkdansringen.se/hemgarden>



ÅRSMÖTET

Folkdanslagets årsmöte ägde rum den 13 februari med 35-talet medlemmar närvarande.

Mötet inleddes med musikunderhållning av lagets spelmän, Inger, Göran, Bengt, Per och Stojan, vilka spelmän vi har! Förutom härlig musik i olika konstellationer kan nämnas att Stojan spelade både blockflöjt och makedonisk flöjt samt att Per trakterade ett väldigt annorlunda instrument: jazzmandolin! Se bild!

Men det gick bra att spela folkmusik på det också.

Så var det dags för v. ordförande Inga att hälsa välkommen och anmoda en tyst minut för den bortgångna medlemmen Berit Höglund. Kurt valdes som ordförande för mötet och som sekreterare valdes Gordon.

Genomgång av verksamhetsberättelse, ekonomi och materialförvaltarnas rapport gick snabbt igenom.

Revisorerna hade inget att anmärka på förutom den stulna basfiolen. Då Studiehemmet Hemgårdens styrelse är ansvarig har folkdanslagets styrelse just under den här publikationens pressläggning möte med Hemgårdens styrelse för att reda ut det hela utan att, förhoppningsvis, ta till polisanmälan. Med det undantaget beviljades styrelsen ansvarsfrihet.



FORTS. ÅRSMÖTET..

Valen gick snabbt då det blev omval på samtliga poster utom valberedning, se särskild spalt!

Årsavgiften för 2021 beslutades oförändrad till 100 kronor.

Till denna summa tillkommer avgifter till distrikt och riks.

Styrelsens arvode, 5000 kronor, beslutades oförändrat.

Sektionernas antal blev också oförändrat, 5 stycken. En stadgeändring beslutades också. Resor under året diskuterades. Beslut togs om en 2-dagars resa till Eksjö Tattoo. Festkommittén jobbar vidare.

Till ombud till Distriktsstämman valdes Therese Dahl, Kerstin Sühl-Näkne och Lena Eriksson.

Budgeten för 2021 togs utan ändringar.

Midsommar diskuterades.

Anmälningar tas in vartefter beslut om uppvisningar tas.

Ingrid framförde tack till Bengt för alla dräktyger han skänkt till laget. Hon informerade dessutom om alla möjligheter att sy nytt och komplettera.

Kurt framförde hans och Gordons tack för de närvarandes intresse, därefter överlämnade han klubban till Inga.

Innan hon avslutade mötet gratulerades Leif Sultan som fyllt 75. Efter mötet smakade den traditionella baguetten med dryck jättegott!

Under årsmötet visades och såldes en del av lagets tillhörigheter då vi numera inte har någon plats att förvara dem.

Val vid Årsmötet 2020

Styrelsen	2020	för 2 år
Ordförande	Leif Ståhlberg	1 år kvar
Vice ordförande	Inga Björk	
Sekreterare	Gordon Carlson	1 år kvar
Kassör	Hans-Göte Andersson	
Ledamot	Kerstin Sühl-Näkne	1 år kvar
Ledamot	Lennart Händel	
Ledamot	Ingegerd Michanek Dermé	1 år kvar
Ledamot	Ingemar Eklund	
Funktionärer	2020 för 1 år	
Revisorer	Lena Eriksson *	Gunilla Händel Johnny Franc (Suppleant)
Referent	Glimten redaktionen	
Fotoarkivarie	Helen Eriksson	
Redaktörer för Folkdans Glimten	Kurt Björk *	Helen Eriksson Louise Karbrant Kerstin Sühl-Näkne Bengt Stenqvist
Uppvisningsansvarig	Ingegerd Michanek Dermé	
Dräktförvaltare	Ingrid Sultan *	Therés Dahl
Husfolk/ Materialförvaltare	Maj-Lis Carlson *	Gordon Carlson
Festkommitté	Ann-Catrin Andersson *	Ingemar Eklund Birgitta Wallstedt Margareta Åberg
Webbmaster	Bengt Stenqvist	
Valberedning	Lars Eriksson*	Heléne Wallstedt Kurt Björk

* Sammankallande

begränsat antal biljetter för detta ändamål finns. Vill du följa med? Festkommittén vill ha din anmälan senast den 15 mars år 2020. Vidare återkommer Festkommittén med mera information.

OBS! OBS! OBS! OBS!

Den 13 febr. år 2020 var det årsmöte för Hemgårdens fdl. Beslut fattades att en två dagars upptaktsresa ska äga rum den 8-9 aug. år 2020. Det är Eksjö fdl. som har tipsat Hemgårdens fdl. om att, Tadoo äger rum i Eksjö den 8 aug. år 2020. Ett



JULGRANSPLUNDRING SÖDERLEDSKYRKAN

Den 12 januari kom det ca 125 personer till Söderledskyrkan för att dansa ut julen.

Det hela började i kyrkan med sång och musik. Där vi fick träffa Staffan Stalledräng som var nervös för att kung Herodes skulle komma till stallet och inspektera. Alla bugade djupt när Herodes klev in och allt slutade bra.

Per och Bengt tog sedan över musiken och spelade en långdans. Inga tog befälet och vi dansade ut till stora salen där Inger och Göran väntade med dragspelen och Kurt som skulle hålla i danslekarna. Två ringar blev det till en början men allteftersom tröttheten satte in så slutade det med en stor ring.

Efter raket och tack så åkte alla bord och stolar fram för då bröt den stora plundringen ut när det gällde tacos med tillbehör.

Som avslutning på dagen kom Staffan Stalledräng tillbaka. Han hade hittat kung Herodes stora skatt som innehöll en massa godispåsar och det räckte till alla!

Vad Herodes sa när han upptäckte att skatten var borta är det ingen som vet.

Stort TACK till Kurt, Inga, Bengt, Per, Inger och Göran för hjälpen med musik och dans. Det är roligt att kunna erbjuda levande musik och att hålla igång våra traditionella danslekar.

Kerstin

TJUGONDAG KNUT

Måndag den 13 januari samlades ett stort antal barn med föräldrar, mor- och farföräldrar, farbröder, mostrar och vänner, på Tyska Torget för att tillsammans med Hemgårdens Folkdanslag i samarrangemang med Norrköpings kommun dansa julen ut. I år för 35:e gången! Milt väder underlättade för både underlaget och för spelmän och instrument. Snön lyste dock med sin frånvaro så det var ganska mörkt för de som dansade, men det verkade inte hindra.

Den jättestora granen som stått på torget så länge med sina vackra ljus svajade lite, Rådhuset med vacker röd belysning ramade in och alla deltog med stor energi.

Vår lekledare Kurt satte fart på alla och fick barnen att sjunga högt och hjälpa sina föräldrar. Och det där diket i sången "Gossen skulle åka" ja, det blev ju ett riktigt djupt dike, till och med lekledaren själv tog i så mycket att han halkade ner! Men det gick bra att ta sig upp, tur var väl det.

Vi kunde också konstatera att ett svenskt ord som återfinns i en annan sång, inte använts på över 80 år och kan därför eventuellt bli utgallrat av "de lärde". Det är Svenska Akademiens Ordlista som kollar upp sådant här. Vilket ordet är, jo, det är

"Nippertippan". Om nu någon vill ha ordet kvar, så kan man adoptera det, villkoret är i så fall att lova att använda det minst 10 gånger per år. Ja, det gör vi ju faktiskt i tjugondaknuts-sammanhanget.....

Och den här kvällen sjöngs det riktigt bra om henne, och hon både visslade och dansade och hoppade.

Det blev också både Råven raskar med Grinolle och Skrattolle, Vi äro musikanter, Små grodor, Dansa i en ring, Morsgrisar, Karusellen och

FÖRTS. SID. 4.

FORTS. TJUGONDAG KVUT.

Raketen innan dansen var över för denna gång.

Runt 1500 hade kommit för att dansa, och den avslutande långdansen ringlade fort till godispåsarna som gick åt som smör.

Ett 15-tal folkdansare var på plats i ringarna och det var 9 musikanter på scenen som höll ton.

Flera nygamla folkdansare med barn och barnbarn syntes till - jättekul!

INGA OCH KERSTINS RUTA



Hej alla dansare och spelare!

Oj vad tiden går, nyss så dansade vi ut julen och nu är det redan mitten på februari och folkdanslagets årsmöte har precis varit.

Lite inventarier som stod i våra skåp plockades fram, såldes till en billig penning men det finns mycket kvar. Midsommar kom upp som en punkt på dagordningen på årsmötet med följande frågor; Hur många kan vara med? Kan vi dela dagen på flera dagar? Kan vi låna dansare från annat håll? Många frågor men inte så många svar än så länge. Men vi jobbar på det. Vi tar gärna emot förslag.

Idag den 18 februari har HF:s styrelse samtal med Hemgårdens styrelse angående vår kontrabas. Fortsättning följer.....

Söndag 22 mars kl 19.00 blir det Samdans i Falla Folkets hus då Auroraringen bjuder in. Tag med kaffekorg och dansskor.

Idag fick man lägga sten i fickorna innan man gick ut, en riktig blåsdag, men det känns ju redan som vår. Snödroppar, vintergäck, stora knoppar på träd och buskar, när kommer vintern? Snart eller ...

Kram från Inga o Kerstin

ÅR 2020 ÅRS FÖDELSEDAGAR

50 år Harriet Ståhlberg 201231.

60 år Tony Isaksson 200622.

70 år Lisbeth Carlberg 200507.

75 år Ann-Cathrine Andersson 200110..

75 år Ingemar Eklund 200111.

75 år Leif Sultan 200113.

80 år Bodil Kärnfeldt 200209.

80 år Bengt Stenqvist 200309.

80 år Margaretha Åberg 200716.

80 år Klas Otto Dahlin 201105.

90 år Judit Hjorthage 200512.



GRATTIS

ANN-CATRINE A.

INGEMAR E.

LEIF S.

BODIL K. 2x40

2x37,5



PÅ GÅNG

22 MARS
SAMDANS AURORARINGEN
KL 19.00

18 APRIL
DISTRIKSSTÄMMA
SKÄRBLACKA

6 JUNI
NATIONALDAGEN

19 JUNI
MIDSOMMARAFTON

23 JUNI
UPPVISNING VID
SÖDERLEDSKYRKAN

STORSTÄDNING

– Anna, säger frun till den nyanställda hembiträdet. Det är dags för storstädning och vad börjar Anna då med först?
– Jag säger upp mej, frun.



Flitig insekt

– Nå, Bo. Vad är det för flitig insekt som sørjer för att din mamma kan gå klädd i fina silkesstrumpor?
– Det måste vara pappa!

Konstnärligt

– Min son har målat fem saker på Nationalmuseum, säger den stolta mamman till sin väninna.
– Nej, vad säger du! Vad är det för något?
– Jo, två dörrar och tre fönster.

Vilken yrkesgrupp har störst familj?

- Brandmännen, de har släkt överallt!



Gilla oss på Facebook.com/fredagsfrackisen 

REDAX

KURT
HELEN
LOUISE
KERSTIN
BENGT



SISTA MANUSSTOPP
TILL NÄSTA FG 17 APRIL 2020

KULTURENS
Bliringsverksamhet